

Verhaal over een visser

Er was eens een visser die in een hutje aan zee woonde.

Elke dag ging hij met zijn boot op zee een vis vangen, genoeg voor zichzelf en zijn familie.

's Avonds ging hij naar de lokale bar en speelde daar banjo met vrienden. En zo ging zijn leven verder.

Op een dag kwam een rijke toerist die de visser observeerde.

Hij zei tegen de visser: “Wel, je kunt beter twee vissen vangen, in plaats van één”.

De visser vroeg verwonderd: “Waarom zou ik nou twee vissen vangen? Ik heb toch genoeg aan één?”

“Nou”, zei de ander, “als je twee vissen vangt, kun je er één verkopen. En als je zo elke dag twee vissen vangt, kun je met de opbrengst een tweede boot kopen”.



“Wat moet ik dan met twee boten?”, vroeg de visser.

“Met die tweede boot kun je nog meer vissen vangen en meer vissen verkopen.

En zo kun je meer boten kopen, mensen in dienst nemen en telkens weer meer vissen vangen en verkopen.

En zo kun je nog meer boten kopen en telkens meer vissen vangen en weer verkopen.

En als je zo twintig jaar doorwerkt, zul je een hele grote opbrengst hebben.

Dan verkoop je je zaak en heb je geen zorgen meer. Je kunt dan een huisje aan zee kopen en een klein bootje, elke dag gaan vissen en 's avonds met je vrienden banjo gaan spelen.”